

## ***Heb elkaar lief***

Orde van dienst voor Startzondag  
in de Nassaukerk op 12 september 2021

### VOORBEREIDING

muziek

welkom

aansteken kinder- en tienerkaars

*we gaan staan*

moment van stilte

bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige

DIE LIEFDE IS EN GROND VAN ONS BESTAAN

Die genadig is en ruimte geeft

DIE ONS VERLICHT EN DRAAGT

drempelgebed

**Liedboek 295** Wees hier aanwezig, woord ons gegeven

openingslied

**Liedboek 276** Zomaar een dak

*we gaan zitten*

gebed voor de nood van de wereld

acclamatie

Russisch orthodox Kyrie:

Kyrie eleison (3x)

gloria

**Liedboek 107: 1, 4** Gods goedheid houdt ons staande

### DE SCHRIFTEN OPEN

gebed bij de opening van de Schrift

afgesloten met

**Liedboek 333** Kom, Geest van God

schriftlezing

Genesis 45 : 1 - 15

lied

**Liedboek 166a: 1, 2, 3, 8, 10** Hij wandelt in zijn koningsjas

schriftlezing

1 Johannes 4: 7 - 16

lied

**Liedboek 829: 1** De liefde gaat ons voor

overweging

muzikaal intermezzo

## GEBEDEN, GAVEN EN TAFEL

uitzwaaien en verwelkomen vrijwilligers

afgesloten met            1. Wij delen ons hart met elkaar,  
omdat Jezus zijn Geest er doet wonen,  
die leven en liefde bewaart,  
en alleen maar dat ene is nodig.

*Refrein:*

Wij delen en spelen voor God in het licht,  
de hemel is open, gaat nooit meer dicht. (2x)

2. Wij delen ons brood met elkaar,  
omdat Jezus het betere brood is,  
dat leven en liefde bewaart,  
en alleen maar dat ene is nodig

*(Refrein)*

3. Wij delen een droom met elkaar,  
omdat Jezus voor ons heeft gekozen,  
die leven en liefde bewaart,  
en alleen maar dat ene is nodig.

kaarsen in de kandelaar van het kerkasiel worden aangestoken.

gezamenlijk gemaakte voorbeden

*Er staat een mandje per tafel met pennen en papier om een voorbede of verlangen op te schrijven. We halen de mandjes op en delen de gebeden opnieuw uit. Wie wil leest het ontvangen gebed hardop*

stil gebed

gezongen onze vader    **Liedboek 369b** Onze Vader

mededelingen en collecte

tieners vertellen over hun reis naar Taizé

inleiding op de Tafel    V: De Heer zij met u  
A: en met uw geest  
V: verheft uw harten  
A: Wij zijn met ons hart bij de Heer.

tafelgebed                **Liedboek 403b** Gezegend zij Gij levende God

woorden rond brood en beker

lied                         **Liedboek 421** Vrede voor jou.  
*We zwaaien elkaar toe vanaf onze plaatsen.*

brood en druiven delen

dankgebed

slotlied **Liedboek 419** Wonen overal

wegzending en zegen

muziek

collecte 1. Koopvaardijpastoraat (zwart), 2. Eredienst (grijs)  
Offerblok: Eigen wijkkas

Aan de collecten kunt u bijdragen bij de uitgang of via GIVT.

Offerblok: uw gift kunt u o.v.v. 'Offerblok september storten op: NL43 INGB 0003 717 062  
Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Gerard van Zeijl (orgel/piano), David Harris (hobo),  
cantorij o.l.v. Josefine Straesser, Margot Rijnierse (dienststopdrager), Wilma Dierx (diaken),  
Janna van Beek (koster en camerawerk) en Erica Meijers (voorganger),  
voorbereidingsgroep.

## AGENDA

### **Internationale schoonmaakdag** zaterdag 18 september

We gaan met Stadsdorp Westerpark de wijk schoner maken. Verzamelen op het Van  
Beuningenplein. Meer informatie bij Jane Heijnis.

### **Nassaukerk open**

Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een  
praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven. U kunt zich ook als vrijwilliger  
aanmelden.

### **Maaltijd afhalen bij Filah** (Kerk en Buurt), of laten bezorgen

Elke maandag en donderdag. De maaltijd kost 3 euro. Bel met 06 13 53 52 94 of mail  
naar [filahbezorgt@xs4all.nl](mailto:filahbezorgt@xs4all.nl)