

Jij naast mij

orde voor de viering op zondag 10 november 2024
in de Nassaukerk te Amsterdam

VOORBEREIDING

muzikale opening

welkom

we gaan staan

aansteken kinderkaars

moment van stilte

bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige
DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,
die trouw is tot in eeuwigheid
EN NIET LAAT VAREN WAT ZIJN HAND BEGON

drempelgebed Psalm 146 naar Lloyd Haft

aanvangslied **Liedboek Psalm 146**

we gaan zitten

kyrië beantwoord met: een Russisch orthodox kyrie:
Kyrie eleison(3x)

gloria *beantwoord met* **Liedboek 146c: 1**

SCHRIFTEN

gebed *beantwoord met* **Liedboek 333:**
Kom, Geest van God, maak onze harten open.
Dat Christus bij ons woning vindt!

schriftlezing Leviticus 19:1-2; 9-18

lied **Liedboek 320** Wie oren heeft om te horen

schriftlezing Marcus 12:28-34

lied **Liedboek 334** Het woord dat ik jou geef (2x)
overweging
lied **Liedboek 388** Voor ieder van ons een plaats aan de tafel

GEBEDEN EN GAVEN

de kaarsen in het kaarsenblok worden aangestoken

gebeden *bij iedere intentie steekt de diaken een lichtje aan*

mededelingen

collecten 1. (zwart): Werelddiaconaat – Moldavië
 2. (grijs): Pastoraat onder ouderen

uitnodiging

we vormen staande een kring rond de tafel

tafelgebed **Liedboek 403c** (waar koor is aangegeven, spreken we
 gezamenlijk de tekst)

allen **Liedboek 369b** Onze Vader

we wensen elkaar vrede

brood en wijn gaan rond

slotlied **Liedboek 657**

zegenbede *beantwoord met* **Liedboek 431c**: Amen, amen, amen

muzikale afsluiting

collecte Offerblok (wit): Eigen wijkkas

Aan de collecten kunt u bijdragen in de collectezakken of via GIVT.

Offerblok: uw gift kunt u in het witte offerblok doen of o.v.v. 'Offerblok november' storten op: NL43 INGB 0003 717 062, Diaconie SOW Nassaukerk Amsterdam.

Aan deze viering werkten mee: Nico Hovius (piano), Margot Rijnierse (dienstopdrager), Hans Kolkman (diaken) en Erica Meijers (voorganger).

Wilt u reageren op de viering of met iemand praten, dan bent u welkom bij de dienstopdrager.

Na afloop van de dienst bent u van harte welkom in de wijkzaal voor koffie en thee.

AGENDA

Gesprek buurt en avondmaal

Na de koffie en thee kunt u in zaal van de Schakel meepraten over de betrokkenheid bij de buurt en het avondmaal, o.l.v. Erica Meijers.

Nassaukerk open

Elke dinsdagmiddag tussen 14.00 en 16.00 uur. Hier kunt u binnenlopen voor een praatje of om iets in het voorbedenboek te schrijven.

Spreekuur predikant

Tijdens de open kerk op dinsdagmiddag is Lydia Meiling in principe aanwezig en beschikbaar voor een persoonlijk gesprek. Daarnaast is er natuurlijk altijd de mogelijkheid om een persoonlijke afspraak te maken. Voor telefoonnummer en e-mailadres: zie achterpagina in Over de Brug.

Filah, Van der Hoopstraat 43-huis

Elke maandag, woensdag en vrijdag samen eten om 18:00 uur voor 3 euro (inloop vanaf 17:00 uur).

Kringloopwinkel, De Wittenkade 111 (souterrain)

De leukste schatkamer van de stad, elke dinsdag t/m vrijdag open van 10:00-16:00 uur