

Witte Donderdag 2025 – viering in de geest van Taizé
Nassaukerk 17 april 2025

VOORBEREIDING

welkom

moment van stilte

lied **Als alles duister is (*Liedboek 598*):**

Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

de kaarsen worden aangestoken

bemoediging en drempelgebed

V: Onze Hulp is in de naam van de Eeuwige

A: DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT,

V: die trouw houdt in eeuwigheid

A: en niet laat varen wat zijn hand begon.

V: Zie ons, God, hier bij elkaar

om te vieren en te danken

dat we als vrije mensen mogen leven - dicht bij U.

Maak ons tot leerlingen van Jezus,

Geef ons de moed om Hem trouw te blijven, ook als

het donker wordt. Vervul ons met Zijn liefde.

lied **Take, o take me as I am (*liedboek 833*)**

Neem mij aan zoals ik ben, wek in mij wie ik zal zijn

druk uw zegel op mijn hart en leef in mij

DE SCHRIFTEN OPEN

vraag: Waarom is deze avond anders dan alle andere avonden?

antwoord: Wij waren slaven in Egypte, en God heeft ons bevrijd.

Daarom vieren we elk jaar het feest van de ongezuurde
broden. Zo gedenken we Gods grote daden en loven Zijn
naam.

enkele woorden

psalmgebed **Bless the Lord (*Taizébundel 5*)**

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

lezing 1 kor 12: 12, 26-27

Een lichaam is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al die delen samen één lichaam. Zo is het ook met het lichaam van Christus. Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee; wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt, delen alle andere in die vreugde. Welnu, u bent het lichaam van Christus en ieder van u maakt daar deel van uit.

English

For just as the body is one and has many members, and all the members of the body, though many, are one body, so it is with Christ. If one member suffers, all suffer together with it; if one member is honored, all rejoice together with it. Now you are the body of Christ and individually members of it.

stilte (4 min)

*Wanneer één lichaamsdeel pijn lijdt, lijden alle andere mee;
wanneer één lichaamsdeel met respect behandeld wordt,
delen alle andere in die vreugde.*

GEBEDEN - MAALTIJD

voorbeden *afgewisseld met Gospodi pomi-i i i-lui (Taizé 103)*

de maaltijd wordt klaargezet - we vormen een kring

instelling van het avondmaal

Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. Hij zei tegen hen: Ik heb er hevig naar verlangd dit pesachmaal met jullie te eten voor de tijd van mijn lijden aanbreekt. Terwijl ze aten, nam hij een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei:

“Neem hiervan, dit is mijn lichaam.”

En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit
en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.

Hij zei tegen hen: Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat
voor velen vergoten wordt. Ik verzeker jullie:

Ik zal niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken
tot de dag komt dat ik er opnieuw van zal drinken
in het koninkrijk van God.” (*Luc 22:14f en Mc 14: 22ff*)

gebed Onze Vader - ieder in de eigen taal

vredegroet **met gezongen Frieden (Taizébundel 135):**

Frieden, Frieden hinterlasse ich euch.

Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz verzage nicht.

uitnodiging Het brood dat wij breken voor elkaar
is zijn lichaam dat ons is gegeven tot vrede.
De vrucht van de wijnstok
is de geestkracht van zijn liefde, die Hij ons schenkt.

brood en wijn worden (uit)gedeeld met de woorden:

Jezus Christus, brood van het leven

Jesus Christ, bread of life

*tijdens de maaltijd zingen we: **Bless the Lord (Taizebundel 5)***

Bless the Lord, my soul, and bless God's holy name

Bless the Lord, my soul, who leads me into life

slotgebed en zegenbede

BIDDEN EN WAKEN

Vervolgens ging Jezus met zijn leerlingen naar een olijfgaard die
Getsemane genoemd werd. Hij zei: "Blijven jullie hier zitten, ik ga
daar bidden." Hij nam Petrus en de twee zonen van Zebedeus met
zich mee. Toen hij zich bedroefd en angstig voelde worden, zei hij
tegen hen: "Ik voel me dodelijk bedroefd; blijf hier met mij waken."

English Then Jesus went with them to a place called Gethsemane;

and he said to his disciples, "Sit here while I go over there and pray."
He took with him Peter and the two sons of Zebedee, and began to
be grieved and agitated. Then he said to them, "I am deeply grieved,
even to death; remain here, and stay awake with me." (*Mat 26: 36ff*)

lied

Bleibet hier (Taizébundel 3)

Bleibet hier und wachet mit mir, wachet und betet

Na afloop is er ruimte om kaarsjes te branden en te mediteren.

In de wijkzaal is er een drankje.

Volgende diensten naar Pasen toe:

Goede Vrijdag, kunst en bezinning, 20.00 uur

Stille zaterdag Paaswake 21.30 uur

Paaszondag, paasontbijt 9.00 uur

Paasviering mmv de cantorij 10.30 uur