

## Paaswake Nassaukerk

zaterdag 4 april 2026

De viering van Pasen omspannt drie dagen: de Paaswake vormt de voortzetting van Witte Donderdag en Goede Vrijdag. In het donker van de nacht waken we tot het licht opnieuw begint. Rond de doopvont verbinden we ons met de weg van Jezus en staan we stil bij de doop als teken van onze opstanding tot nieuwe mensen.

### WAKE BIJ HET GRAF

moment van stilte

lied                    **Liedboek 592** Stil ligt de tuin rondom het witte graf  
(*voorzang 1; allen 2-3*)

gebed                V: God, in de stilte van de nacht  
                          leggen wij onszelf in uw handen.  
                          Gij kent al ons tekortschieten en falen.  
A: AANVAARD ONS MET AL WAT IN ONS IS.  
V: Keer de dood in ons tot leven, het duister tot licht.  
A: BEWAAR ONS DEZE NACHT IN UW VREDE.  
                          AMEN.

### LEZINGEN

lezing                Met niets van niets zijt Gij begonnen (Liedboek 602)

lied                    **Liedboek 591** O Heer, wees met uw kerk

schriftlezing        Exodus 14, 15-31

lied                    **Liedboek 605** De toekomst is al gaande

schriftlezing        Ezechiël 37, 1-14

lied                    **Liedboek 610** Zo dor en doods

### LOF VAN HET LICHT

acclamatie          **Liedboek 594** Licht van Christus (*solo*)

*het licht wordt vanaf de paaskaars doorgegeven*

TOEWIJDING EN DOOPGEDACHTENIS

doopgedachtenis *uitlopend op:*

Wilt u de Eeuwige, uw God, dienen  
en naar zijn stem alleen horen?

*Allen:* JA DAT WILLEN WIJ.

Wilt u uw weg gaan  
in het nieuwe leven van Christus?

*Allen:* JA DAT WILLEN WIJ.

Wilt u elk slavenjuk afwerpen  
en leven in de vrijheid van de kinderen van God?

*Allen:* JA DAT WILLEN WIJ.

belijdenis van geloof (*staande*)

Wij geloven in God, de levende.  
Licht was het eerste dat Hij schiep,  
het licht van een nieuwe dag, het licht in onze ogen.  
Uit zijn liefde zijn wij geboren,  
nooit zal Hij ons vergeten.

*Allen:* WIJ GELOVEN IN GOD, DE LEVENDE.

Wij geloven in Jezus Christus, onze Heer.  
Want in Hem is God nabij gekomen,  
als een mens van liefde die naar ons zoekt en vraagt.  
Toen Hij zichzelf aan ons gaf tot op het laatst  
werd Hij gekruisigd door mensenhanden.

Maar Gods liefde kan niet sterven.  
Hij is verrezen, onweerstaanbaar,  
als het licht van een nieuwe dag, licht in onze ogen.

*Allen:* WIJ GELOVEN IN CHRISTUS, ONZE HEER.

Wij geloven in de Heilige Geest,  
die ons bezieling geeft en troost.  
Zij veroordeelt kwaad en zonde,  
zodat we ruimte vinden voor vergeving en vrede.

Het vuur van de Geest maakt ons  
tot een gemeente met warmte en daadkracht

